



Beste leden,

Vinden jullie het ook zo gezellig elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten op een plek waar iedereen kan zitten, kletsen, een kopje koffie of thee en een drankje kan doen?

Als dit het geval is laat ons dan weten wat u van het volgende voorstel vindt.

Op zaterdagmiddag 22 februari willen wij een carnavalsmiddag organiseren als aanloop naar het echte carnavalsfeest in de tent van het Rottenrijk of op straat.

Vanzelfsprekend is ieder van ons ook daar van harte welkom...

Echter... wij kunnen ons voorstellen dat er leden bij zijn die het carnaval op straat of in de tent fysiek wat lastiger vinden. Vandaar ons voorstel een gezellige middag te willen organiseren met een carnavalsmuziekske in Het Oude Klooster op zaterdag 22 februari. Aanvang 14.00 uur

Wellicht krijgen wij dan heimwee naar de carnavalsmatinee's uit onze jeugd. Wat zou het toch leuk zijn op die zaterdagmiddag in een goede sfeer in een versierd Oude Klooster samen te kunnen genieten van een klein feestje...het liefst in een mooi pakske! Mogelijk kunnen wij de middag om 17.00 uur afsluiten met een klein hapje...

En nog meer goed nieuws: Horeca Geffen zorgt ervoor dat op zondagmiddag, direct na de Rottenrijkse optocht, ruimte vrijgemaakt wordt in de tent zodat ook de jongere senioren carnaval kunnen vieren (met tafels en stoelen) CARNAVAL VIER JE SAMEN...JONG EN WAT OUDER...

Als er voldoende belangstelling is voor zaterdagmiddag (laat dit zo snel mogelijk weten) dan gaan wij, samen met onze activiteitencommissie aan de slag om een muziekske te regelen en mogelijk een advocaatje (als je geluk hebt, met slagroom) Vanzelfsprekend zijn wij ook heel blij met wat extra helpende handjes... U dient er wel rekening mee te houden dat de drankjes voor rekening komen van de deelnemers. Ook zullen wij een kleine eigen bijdrage vragen voor de koffie en iets lekkers.....



Wij zijn enorm benieuwd naar jullie reactieen horen dit graag...

ALAAF, ALAAF, ALAAF..... Bestuur BSG en activiteitencommissie